



Bid voor de zielerust van

Mevrouw

COLETTE GOESAERT

echtgenote van de Heer
Luc van Steenberge

geboren te Kortrijk op 20 april 1951
en vroom in de Heer ontslapen te Zottegem
op 19 november 1991, gesterkt
door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Plots en onverwacht ontviel ons haar innemende aanwezigheid en de warmte van haar vriendelijke omgang.

Zij was allen zo dierbaar, dat haar heengaan uit ons midden een pijnlijke leemte achterlaat.

Met allen - huisgenoten, vrienden en bekenden - leefde zij steeds leed en vreugde mee.

Alles in haar was levensecht, rechtschapen en eenvoudig.

Haar taaie werkijsver, haar liefdevolle zorg voor echtgenoot en kinderen, haar innig geloofsleven zonder vertoon. Een vrouw van weinig woorden. Des te luider sprak haar voorbeeld.

Haar al te vroege dood vervult haar echtgenoot, haar kinderen en familie met diepe smart.

Mijn allerliefste Luc, ik heb dank voor uw liefde en trouw alle dagen van ons toch zo kort en toch zo gelukkig samenleven. En gij, mijn geliefde kinderen, weest en blijft de eer, de troost en de steun van uw papa.

Nu wacht mij Onze Heer, aan de overzijde van dit leven, en geleidt mij van geloven naar aanschouwen binnen in het Vaderhuis, waar Hij ons allen wacht.

Aan mijn zus Colette

God schiep de mens en
gaf iedereen zijn plaats en taak
Zijn liefde kent noch tijd noch grens,
enkel geduld en begrip.

De Harmonie kent haar moment van
liefde, stilte en eenheid.

We zijn allemaal die uitverkoren
kinderen van God, die vader en moeder is.

De goddelijke energie groeit
en stuwt ons naar het licht, en
laat de klank van de ziel vloeien
langs alles en iedereen.

Sabine

De familie dankt innig om uw gebeden
en blijken van deelneming.

