

Die wel geleefd heeft, sterft in vrede.



Bid voor de Ziel
van Mijnheer
ACHIEL GOESSAERT,
echtgenoot van Mevrouw
Leonie Hellebaut,

geboren te St Lievens-Houtem, den 6 Juli 1881 en god-
vruchtig overleden te Gent den 1 Februari 1950. voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van St. Barbaragenootschap.

Twee dengden vooral kenschetsten het leven van dezen
braven man : vrijgevigheid en goedheid.

Hij voelde zich maar gelukkig wanneer hij geven mocht,
en dienst kon bewijzen. Het was bij hem als een tweede
natuur, als een behoefte geworden. Hij was de man van
de stilte, de vrede, de overeenkomst. — Tot in zijn langen
doodstrijd, spijs zijn eigen ellenden, glimlachte hij nog
eenieder vriendelijk toe.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartig, rechtzinnig
en gedienschtig karakter, maakten hem bij iedereen bemind.

“Ik was hongerig en gij gaaft Mij te eten, Ik was dorstig
en gij gaaft Mij te drinken, Ik was vreemdeling en gij naamt
Mij op, Ik was naakt en gij kleeddet Mij, ziek en gij bezocht
Mij, in de gevangenis en gij kwaamt tot Mij. In waarheid
Ik zeg het u : wat gij aan één van dezen, mijn geringste
broeders hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan... Komt,
gezegende mijns Vaders, neemt bezit van het Koninkrijk,
dat voor u is bereid...”
Math. XXV

Beminde echtgenote, teergeliefde kinderen, beste fami-
liefleden en vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden.
Ik zal ook voor u bidden; tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d.afl.)
Zoet Hart van Maria wees mijn zeligheid. (300 d.afl.)

Uitg R. Morre-Hellebaut Nederzwalm

Uwe blijken van deelneming in het verlies van
hem die ons zo duurbaar was, schonk ons veel
troost, en Uw gebed was een kostbare hulp voor
onzen welbeminden overledene.

We danken U daarvoor van harte.

Mevrouw Achiel GOESSAERT-HELLEBAUT, zijn echtgenote,
Mijnheer & Mevr. Albert DE KEYZER-GOESSAERT, & kin-
deren Guy & Anne-Marie
Mejuffer Marie-Louise GOESSAERT,
De familiën GOESSAERT HELLEBAUT.