

Heden is de mens en morgen verschijnt hij niet meer.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Denis GOESSENS

Zoon van wijlen Mijnheer RENÉ en
Mevrouw MARIA VAN GIJSEGHM

geboren te St-Lievens-Esse de 20 oktober
1913 en godvruchtig overleden in het hospitaal
te Ninove op 21 mei 1966.

**Versterkt door de Laatste HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.**

We zijn vreemdelingen en reizigers op aard
gelijk onze voorouders het geweest zijn. Onze
dagen vervliegen er als rook.

Gelukkig de mens die nu zulkdanig tracht te
zijn in zijn leven, welkdanig hij wenst gevon-
den te worden in zijn dood.

God zal de mens loon naar werken geven
en Hij zal eenieder volgens zijn handel en wan-
del vergelden.

Genadige Jezus, ontvang mij tussen die ar-
men welke uw liefde voor mij heeft uitgestrekt
op het kruis.

Bitter heeft hij geleden, schoon is hij ge-
storven.

Bemide familie, ik verlaat een wereld van
ellende voor een rijk van vrede. Dank voor uw
genegenheid. Vaartwel. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

Maria, Koningin van de Hemel, bid voor ons.



De familiën :

GOESSENS en
VAN GIJSEGHM

danken U hartelijk voor uwe blijken
van deelneming en uw gebeden tot
zielelafenis van hun dierbare over-
ledene.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt