



Zalige gedachtenis aan

DE HEER

Jozef, Jan-Baptiste GOESSENS

weduwnaar van Mevrouw
Clara DE MEULENEIRE.

Geboren te Mater op 2 december 1899 en
er in de huiskring zacht ontslapen op
23 januari 1994, voorzien van de
Genademiddelen van de Kerk.
Lid van K.B.G., van Ziekenzorg Mater en
van de Confrerie van de H. Amelberga.
Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.

Jefke, zoals hij doorgaans in de volksmond genoemd werd, was als oudste manspersoon van 94 jaren op onze parochie een stuk folkloristische geschiedenis geworden. Hij was uit een sterke stam gesproten, begiftigd met een stevig gestel en een stabiele gezondheid. Met hem verdwijnt uit ons midden een mens van de goede oude stempel, in wie de christelijke waarden van mannelijke vroomheid en kerkelijke trouw aan bod kwamen in zijn zondagsheiliging. Hij verwijfde al die jaren op de Varent, waar het schilderachtig landschap in zijn ongerepte schoonheid bewaard bleef. Als een echte natuurmens heeft hij het labeur en het slameur van het toenmalig landbouwleven beoefend. Hij deed zijn werk met vrouwen op de zegen van hierboven. Met de mensen die bij hem in "De Notelaar" over de drempel kwamen, was hij graag in gesprek en waren zijn woorden volkse filosofie.

Hij was gekend als een specialist in het zaaien van grasland en vlasgaarden. Van ver en nabij konden mensen uit de landbouwerskringen beroep doen op zijn ervaring in het helpen kalven van koeten. Tot vóór een viertal jaren zagen wij hem nog met soepele snedige tred door de straten stappen. In zijn legerdienst was hij ooit deelnemer geweest aan marathonwedstrijden, waarover hij zo sappig kon vertellen. Helaas, een kwalijke val brak in hem de levensveer, waardoor hij wekenlang gehospitaliseerd werd en nadien schier twee jaren en half thuis aan zijn zetel en tenlaatste aan zijn bed gekluisterd werd. Het stilvallen van alle lichamelijke activiteit benevelde ook zijn geest, waarbij hij zijn vitaliteit voelde wegebben en zachtjes is ingesluimerd, niet onvoorbereid op de ontmoeting met zijn Schepper.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, heb dank voor de zovele zorgen waarmee gij mij op mijn ziekbed omgeven hebt, vooral u, Paula, bij wie ik het verblijf in de huiskring tot het einde toe, als een zegen en weldaad heb mogen ervaren.

Geachte familie, goede geburen en medeparochianen, ik ben u dankbaar voor alle gezelligheid die ik met u mocht beleven. Uw gebed moge mij thans begeleiden tot in de hemelse graanschuren van Gods eeuwige oogstvelden.

Geachte verpleegsters van het Witgele kruis, heb dank voor uw goede zorgen.

De namis wordt opgedragen op maandag 7 februari om 19u. in de St.-Amelbergakapel.

De families GOESSENS-DE MEULENEIRE danken U voor uw gebed en christelijk medeleven.

Drukk. H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96