



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Lucienne GOESSENS

Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem
op 30 augustus 1911 en godvruchtig
overleden te Brakel-Opbrakel in de kliniek
Sint Franciscus op 6 augustus 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De ziekte heeft een punt gezet achter dit
leven. De laatste dagen, met hun pijn,
ellende en angst, heeft zij als gelovig mens
tot de Heer gebeden: « Mijn God, blijf niet
ver van mij, kom mij helpen ».

Niet de genezing werd haar geschonken, maar
het geduld om haar lijden te aanvaarden en
haar leven terug te geven aan God, de lief-
devolle Vader.

Hij zal haar nu uitnodigen om samen met
Maria te delen in het eeuwig geluk.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, uw aan-
wezigheid in de droeve uren van mijn le-
venseinde zijn voor mij troostvolle tekenen
geweest van liefde en genegenheid. Mijn
dank ook aan de zusters van het rustoord

voor de liefdevolle opvang bij hen genoten.

Uw aller gebed voor mij laat mij voortle-
ven in uw gedachten tot wij elkaar weerzien
voor altijd bij de Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

GOESSENS, VLASSENBOECK,

danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hqste en Zn., Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel