

†

ZALIG AANDENKEN AAN

ROBERT GOESSENS

echtgenoot van

JEANNETTE DE WAELE

geboren te Voorde op 9 april 1927 en godvruchtig overleden in de Onze Lieve Vrouwekliniek te Aalst op 13 maart 1979, gesterkt door de H. sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bakkersbond van Geraardsbergen.

God mengelt het geluk van deze aarde met bitterheden, en het geluk ontsnapt dikwijls aan de mens, op het ogenblik dat hij het meent te bezitten.
H. Aug.

Niemand kan Gods plannen doorgronden; met gebroken maar onderworpen hart zeggen wij: «Heer God, gij hebt Robert ons afgenomen toen we hem nog zo nodig meenden te hebben voor ons allen. Uw heilige wil geschiede».

God is levensgever: Hij is altijd bereid om barmhartig te zijn en ons te sparen. Zichtbaar afwezig op aarde, geloven wij dat Robert eeuwig leeft. «Geen mens kan het zich voorstellen, wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.
(1 Kor.: 2,4)

Hij was een goed en oprecht christen; sterk en getrouw in zijn geloof diende hij God in de rechtzinnigheid des harten; hij was een voorbeeld van eenvoudige godheid,

werkzaamheid en diepe ernst. Met jeugdige levenskracht heeft hij geworstelt tegen de kwaal die hem ondermijnde. De rechtvaardige sterft gerust; het einde van het leven op aarde, is het begin van het eeuwige.

Geliefde echtgenote, uw geloof en vaste hoop, vol vertrouwen op God, zal u sterken en troosten. Ik dank u voor uw tedere genegenheid, liefde, hulp en steun.

Broeder en zuster, vaartwel, ik dan u, wees een troost voor mijn echtgenote.

Dierbare familie en vrienden, vaartwel, bidt allen voor mij.

De families GOESSENS, DE WAELE, D'HERDE en DE STERCK,

danken U oprecht voor uw blijken van innige deelneming in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90