

Als het licht
aan de overkant
wenkt
de weg te gaan
ter afscheid
van zoveel
en zo goed
laat warme herinneringen
het gemis verzachten
de leegte kleuren
wat ons samenhiel
gaat niet over.

†

HERINNERING AAN
MEVROUW

YVONNE GOESSENS

echtgenote van de heer
REMI HUTSEBAUT

geboren te Voorde op 27 juni 1922 en godvruchtig
overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 10 januari 1993, gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De namis wordt opgedragen in de kerk van
Voorde op vrijdag 12 februari 1993 om 18 u. 30.

De families GOESSENS, HUTSEBAUT,
MENCKE en VAN DEN ECKHOUT,

danken U oprecht voor de blijken van
innig medeleven in hun rouw.

Zij leefde eenvoudig. Vreugde had zij aan de
kleine dingen van het leven. Goed-zijn-voor-
iedereen leek zij als een levensopdracht aan-
vaard te hebben. Zonder een groot geloof zou
zij dit ongetwijfeld moeilijk aangekund hebben,
want het leven heeft het haar niet altijd ge-
makkelijk gemaakt. Een groot vertrouwen had zij
nodig, en deze gave is haar altijd als een grote
genade van boven geschonken.

Wie zelf hunkert naar een stukje genegenheid,
kan die ook ruimschoots aan anderen meedelen.
Niet altijd, maar zij kon het, en zij deed het
met volle hartelijkheid en attenties.

Zo zagen wij, buitenstaanders, de goede vrouw
die Yvonne was. Maar wie dieper in het ge-
heim van haar leven mocht doordringen, mocht
ook de kleine en grote verdrietelijkheden van
haar hart ontmoeten. Zij wist dat ook verdriet
aan elk mensenleven kleeft en daarom heeft zij
dit ook nooit verborgen gehouden voor wie haar
bijzonder dierbaar was. In het samen delen van
vreugde en pijn, groeit het grote vertrouwen én
de trouw.

Voor wie gelovig is staat de belofte van Jezus'
woorden over 'Verrijzenis' en over 'Eeuwig
Leven' borg voor de onwankelbare hoop dat
liefde nooit eindigt in de kilte van het sterven.
Het is en blijft een onverstaanbaar mysterie,
maar : "De liefde vergaat nooit !" (1 Kor. 13,8)

Het geeft een wonderlijk gevoel stil te worden
bij dit grote geheim. Maar zo is nu ook een-
maal Gods liefde : grenzeloos en eindelooos...

Druk. Van Damme P., Voorde - Tel. 054/32 78 90
Begraf. Rudy Galle, Ninove - Tel. 054/33 22 31