

Het leven is slechts een inleiding.



ZALIG AANDENKEN

aan Heer

Julien Goesseye

echtgenoot van Mevrouw

Alina Van Den Berghe

geboren te Geraardsbergen op 23 mei 1902 en
er overleden op 7 december 1974, voorzien van
de Sakramenten der Zieken.

De afgestorvene was kalm en rechtgeaard.
Aangenaam en verstandig in zijn doen, met de
rustige zekerheid, open karakters eigen. Een
graaggeziene verschijning, waar hij ook kwam.
Naar aller mening een wijs, simpatiek man Die
ruime vriendschap nalaat.

In zijn gezin een toonbeeld van huishoudelijke

gaven. Met joviale eenvoud en begrip, iedereen
ter wille. Minnend, voorkomend, zal 't dan ook
niemand verbazen, dat allen in de familiekring
zeer veel van hem hielden.

Zulks kwam best tot uiting wanneer onver-
wachts de ongeneesbare kwaal toesloeg, Be-
wonderenswaardig dag en nacht, nam zijn
echtgenote de verzorging waar. In liefde en met
liefde bijstaan door kinderen en verwanten.
Was voor Julien bij het, Goddank, eerder pijnloos
heengaan een onschatbare steun

We bewaren er een zeer genegene herinnering
van.

De Families

*Goessaye
De Bolster
Van Den Berghe
Lefebvre*

DANKEN U

Dr. Pieraert