

Wij zullen je missen elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons samen blijven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Marc GOESSEYE

echtgenoot van Mevrouw
Marleen AUBEECK

geboren te Opbrakel op 23 juni 1948
en plotseling, thuis overleden,
op 8 september 1993,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Tientallen jaren te vroeg, naar menselijk berekenen, wordt deze man plotseling van ons weggerukt. Wij kunnen het niet begrijpen en ergens wordt ons geloof in God als zijnde de goede Vader, die door alles heen liefdevol met ons bezig is, danig op de proef gesteld. Waarom zo vroeg, waarom zo plots, waarom deze man, een vriend van iedereen en bovenal een plichtsgetrouwe echtgenoot en vader?... Zovele vragen, die ons bestormen en waarop wij het antwoord schuldig blijven. Wij kunnen alleen bidden, om een beetje meer inzicht, om meer geloof, om meer vertrouwen, om meer medevoelen en steun bij elkaar.

Ondertussen is daar wel de troost van de dankbare herinnering aan alles wat de dierbare overledene voor ons geweest is en

misschien nog vooral aan alles wat wij voor hem betekend hebben.

Hij werd inderdaad met alle mogelijke zorg en liefde door de zijnen omringd, door al de leden van zijn gezin en familie, speciaal door die van zijn schoonmoeder.

Sinds het met zijn gezondheid minder goed ging, waren zij zijn houvast en zijn troost, altijd klaar, om hem over de moeilijke momenten heen te helpen, hem te steunen in zijn zwakheid en om zijn verdriet en angsten op te vangen.

Lieve kinderen, Vanessa, Saskia en petekind Sam, ik zal verder bidden van in de hemel.

Wij geven hem uit handen terwijl wij bidden : « ten paradijze geleiden u de engelen ». Wij zijn er ons van bewust, dat zijn leven, zoals elk mensenleven, niet volmaakt was, maar wij weten, dat God liefde heet en dat die liefde oneindig barmhartig is, voor elke mens, die van goede wil blijkt te zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

†

De families

**GOESSEYE, AUBEECK,
VAN WIJMEERSCH en SCHIETTECATTE,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijven
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49