

O Kruis onze eenige Hoop!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA GOETHALS

Echtgenoot van Mijnheer

Omer Donckerwolke

geboren te Schoorisse den 17 December 1889

en er overleden den 31 December 1945.

— - 0 - —

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; die in Mij geloof, zelfs al is hij gestorven zal leven, en al wie leeft en in Mij geloof, zal in der eeuwigheid niet sterven.

WOORDEN VAN JEZUS.

O mijn God wees mij genadig, naar Uw groote barmhartigheid.

Ps. L. I.

God zal den mensch loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen. Job.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen vaartwel, ik dank u voor den troost en uwe genegenheid. Vergeet mij ook niet in uwe gebeden en tot weerziens in den Hemel!

GEBED.

O God wien het eigen is meedogend te zijn en te sparen, wij bidden en smeeken U voor de ziel van uw dienares, die Gij heden uit deze wereld genomen hebt; lever haar niet over in de handen van den vijand, vergeet haar niet voor eeuwig, maar gebied dat Uwe HH. Engelen ze opnemen en tot het Hemelsch Vaderland geleiden, zoodat zij de eeuwige vreugde bezitte. Door Christus onzen Heer. Amen.

UIT HET MISBOEK.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Dr. Portois Schoorisse.

Mijnheer Omer Donckerwolke;
Mr & Mw Fernand Faingnaert-Donckerwolke;
Mr & Mw Adelin Donckerwolke-Van Maldergem en hunne kinderen
Jean en Michel;
Mr & Mw Albert Donckerwolke-Deroose en dochtertje Monique;
Mr & Mw Oscar Donckerwolke-Van Overmeiren en hunne kinderen
Rhaïs en Marie-Jeanne;
Mr & Mw Georges Bonnier-Donckerwolke en zoonjtje Luc;
Mr & Mw Jean Vande Vijver-Donckerwolke en dochtertje Annette;
Mejuffer Agnès Donckerwolke;
De familie Goethals-Van Pevenaeyge;
De familie Donckerwolke-Martens;

Danken U voor Uwe bliken van
christelijke deelneming en gebeden.