

Zijn oude hart was moegeleefd
van jarenlange zorgen,
voor eeuwig mag hij rusten gaan,
geheel in God geborgen.



De Heer heeft in Zijn liefde opgenomen

DE HEER

VICTOR GOETHALS

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 6 juni 1899
en godvruchtig overleden in het Rustoord
„Najaarszon” te Brakel op 24 november 1980
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

— *HAAR*
Plichtsbewust en met Jezus als zijn vriend, heeft
hij geleefd. Zondagmis en gebed waren hem de
steun in ~~zijn~~ leven. Hier haalde hij de sterkte om
zich door alle moeilijkheden van het leven heen te
werken.

Als een braaf en goed mens verbleef hij onder ons.
Dankbaar voor het minste goed dat men hem deed.

Bij dit heengaan bidden we: „God, Gij zijt ver-
gevensgezind en wilt dat alle mensen zalig worden:
wij doen een beroep op Uw goedertierenheid en
vragen dat Gij uw dienaar Victor, die uit deze wereld
is heengegaan, laat delen in de eeuwige zaligheid
waarop hij zijn hoop steeds heeft gesteld. Dit vragen
wij U door en met onze Heer Jezus Christus Uw
Zoon, onze Heer en Redder.

U allen, naastbestaanden en bekenden dank ik zeer
oprecht voor het gelukkig samenzijn en vooral u,
vrienden uit „Najaarszon” voor uw genegenheid
en tedere zorgen die ik mocht ondervinden. Bidden
we dikwijls nog eens voor mekaar tot we weer
verenigd zijn in het Rijk van de Heer.

Maria, ons aller zorgende Moeder, bid voor ons.

Voor gebeden en kristelijke deelneming DANK.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel