

Het lot van wie in Hem geloven  
ligt in Gods hand.



Met pijn in het hart om haar heengaan maar  
dankbaar om wat zij voor ons betekende,  
nemen we afscheid van

## **Zoë GOETHALS**

Zij werd geboren te St.-Kornelis-Horebeke  
op 2 augustus 1909, was gehuwd met

**HENRI DE LANGE,**

die haar sinds 1970 is voorgegaan, en overleed  
in het ziekenhuis te Oudenaarde  
op 6 januari 1992, steunend op de kracht van  
de Heer in Zijn Sakramenten.

Zij verliet ons op Driekoningen. Gelijk de Wij-  
zen uit het Oosten is zij de ster van het Ker-  
stekind achternagegaan. Ik neem aan : ze is er  
met open armen ontvangen, want ze was een  
goed mens.

Zoë is heengegaan. Lange tijd reeds lieten haar  
krachten en haar gezondheid haar in de steek,  
maar ze droeg haar pijn en haar problemen  
steeds in stilte. Haar glimlach tekende haar :  
goed, opgeruimd, gastvrij, sober levend en met  
weinig tevreden, open voor de bureu en de  
medemensen. Het was aangenaam in haar bij-  
zijn te zijn. Haar leven bleef nochtans niet ge-  
spaard van mizeries. Ze heeft ooit veel en  
hard moeten werken. Haar man Henri die ta-  
baksnijder was, heeft ze vroeg verloren. Na  
de dood van haar schoonzoon was zij voor haar  
kleinkind Vera een tweede thuis. Haar laatste  
dagen toen ze reeds in de kliniek lag, werden  
nog opgehelderd door de geboorte van haar ach-  
terkleinkind.

Zoë was ook zeer gelovig en zou, zolang het  
ging geen zondag hebben overgeslagen. Thans

laat zij in de Boekelstraat en bij de haren een  
leegte na, waaronder velen zullen lijden. Haar  
minzaamheid weze voor ons allen een voorbeeld  
en een hartversterkend aandenken.

Mijn goede dochter Alice, het leed werd u  
niet gespaard. Dank om uw bijzijn en zorgen.

Kleindochter Vera, bewaar mijn aandenken in  
uw hart. En gij, Germaine, ge waart voor mij  
als een zuster. Al mijn trouwe vrienden, dank  
om alles. We zien elkaar terug.

Goede God, Gij zijt het geluk van hen die  
geloven.

In Jezus zijt Gij ons voorgegaan in de dood.

Gij hebt hem ook ten leven gewekt.

Uw dienaar Zoë behoorde in deze wereld tot  
uw volk, geef haar een plaats in uw Land  
van Licht en Vrede.

**Namis : zondag 16 februari om 8 uur.**

De families GOETHALS, DE BO, DE LANGE,  
HOEBEKE,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van  
deelname in hun rouw.

---

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel  
Druk. Devleeschouwer - Brakel