

De zomer kan nog heel wat geven,  
de jaren soms een glans van goud...  
En God schenkt ons het mensenleven  
zoals een stuk, waar wij gestaag aan weven,  
en éénmaal binnen geven, jong of oud...



IN GODS VADERHANDEN EN IN UW GEBED  
BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN VAN  
M E V R O U W

**Anna GOORIX**

echtgenote van de Heer  
**Robert DE WITTE.**

Geboren te Velzeke-Ruddershove 3 april 1904,  
en er godvruchtig overleden op 3 augustus  
1968. Gesterkt door de H.H. Sakramenten der  
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Niets is zo wonder als een mensenleven.  
Het is een jarenlang gevecht tegen ziekte en  
dood. Wetenschap en zorgende liefde reiken  
mekaar de hand om het behoud van dit dier-  
baarste bezit : het leven. En toch is het broos  
en breekbaar als een draad. Onze duurzame  
overledene heeft dit in haar leven moeten  
ervaren. Wij staan nu voor een scheiden,  
dat ons veel pijn doet, omdat het hier een  
moeder geldt, die voor haar gezin en fa-  
milie gewerkt en gezorgd heeft tot zij niet  
meer kon. Haar godvruchtig en werkzaam le-  
ven, haar lijden en beproeving leek God nu  
voldoende om Zijn trouwe dienaars tot een  
ander leven te roepen.

Dierbare echtgenoot, dank voor uw liefde  
en toewijding. De Vader in de hemel weet  
wat gij voor mij geweest zijt en door zijn  
genade vinden wij wel de weg tot elkan-  
der terug.

Mijn dierbare kinderen, vergeet nooit wat  
moeder dag aan dag voor U deed, maar  
tracht haar na te volgen. Ik dank U om uw  
oprechte, kinderlijke toewijding en uw goede  
zorgen. Wees voor vader een sterke troost  
en blijf steeds elkander beminnen.

Beste familieleden en vrienden, ook U wil  
ik danken voor uw blijven van medeleven  
tijdens mijn ziekte. Ik ga U voor naar de  
eeuwige woonplaats waar wij allen eenmaal  
worden verwacht. U vergeet mij intussen niet  
in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Zeer getroffen door uw bliken van mede-  
leven, bij het afsterven van de duurzame  
overledene danken hiervoor oprecht.

De Heer Robert De Witte, haar echtgenoot.

De Heer en Mevrouw Michel Piens-De Witte  
en kinderen Jean-Marie, Willy, Patrick  
en Christine,

De Heer en Mevrouw Joël Droeshaut-De Witte  
en kind Dina,

De Heer en Mevrouw Valère De Groot-De  
Witte en kinderen Sonia en Johan,

De Heer en Mevrouw Freddy D'Haeseleer-  
De Witte,

haar kinderen en kleinkinderen.

De families Goorix, De Witte, Van Den  
Berghe en Baele.

---

Uitg. J. Verlinden - Velzeke.