

Geloofd zij Jezus Christus !

†

Wil in uw gebeden gedenken de ziel van

MIJNHEER

CYRIEN, ALFONS GOORIX

weduwnaar van Mevrouw

CAMILLA DE SPIEGELEER

geboren te Velzeke op 23 januari 1892 en er
vroom overleden op 14 november 1970, gesterkt
door de Genademiddelen en de Pauselijke zegen.

Hij was oudstrijder 1914-1918
en drager van verscheidene eretekens.

De onverbiddelijke dood heeft een punt geplaatst
achter dit bedrijvig leven, een zege geslagen op een
lijvig levensboek dat voor de Meester van hierboven
getuigenis aflegt van zijn onvermoeibare werkzaam-
heid en onvoorwaardelijke trouw. Hij heeft onder
Gods zegen gewerkt op de wijde velden en weelderige
oogst binnengehaald voor hier beneden en voor de
eeuwigheid.

Met wijsheid heeft hij zijn gezin bestuurd. Zijn
kinderen heeft hij de weg der deugd gewezen en
hen als erfdeel de vrees des Heren nagelaten. Hij
was vol liefde en toewijding voor zijn geliefde echt-
genote en haar dood sloeg, als een ruwe bijl, een
bloedige kap in zijn sterk gestel. Hij was blijmoedig
van aard en hartelijk in zijn omgang. Daarom werd
hij door God en de mensen bemind en zijn gedachte-
nis zal in ere blijven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw genegenheid en goede zorgen tijdens mijn
ziekte. Ik was in het leven met u begaan en in de
eeuwigheid zal het mijn vreugde en trots zijn u in
wel en wee verenigd te weten en trouw aan de
goede oude zeden die ge van uw ouders hebt geleerd.
Troost u met de gedachte dat de dood niet het einde
is maar dat we samen, met moeder, eens elkaar
zullen wederzien in de hemel. God zegene en beware
u en bidt voor mij.

Jezus, Maria en Jozef b.v.m.

Mijnheer en Mevrouw
André GOORIX-VANDEBOSSCHE en kinderen
Marleen en Dirk,

Mijnheer en Mevrouw
Roger GOORIX-AELBRECHT en kinderen Paul, Patrick
en Rita,

Mijnheer en Mevrouw
Roger GLORIEUX-GOORIX en kinderen Marc en Luc,
De families GOORIX, DE SPIEGELEER,
VAN DEN BERGHE en HUTSE

danken U van harte voor uw
blijken van medeleven.