

Als Gij bij mij zijt, wil ik met vreugde
sterven en naar mijn eeuwige rust gaan.

†

Dankbaar gedenken we

ZUSTER JUSTINE

Augusta Goossens

Zij werd geboren te Temse op 21 maart 1902

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius te Deftinge op 19 mei 1924

Zij overleed te Deftinge op 4 april 1989.

De Zustergemeenschap van Deftinge
De families Goossens - Boeykens
danken voor uw gebed en medeleven.

Sterven was voor Zuster Justine niet moeilijk. Onthecht van alle materiële zaken, met een totale overgave in haar zwaar fysisch lijden, leefde zij sinds jaren naar de ontmoeting met de Heer toe.

Zij behoorde tot de groep van pioniersmissiezusters van de Congregatie die in 1949 hun familie, medezusters, land en volk verlieten om in nog zeer armoedige omstandigheden te gaan werken in het toenmalige Kongo te Bwamanda. Zuster Justine leefde er voor de mensen en wijdde zich totaal aan hen. Ze werd werkelijk één van hen en hoopte er te blijven tot haar laatste levensdag.

God heeft echter niet altijd het werk van de mens nodig. Het kruis van een zware ziekte die haar lichamelijk zelfs verminkte, werd haar deel. Ze droeg het zonder klagen met een bewonderenswaardige moed en een rotsvast geloof dat ook dit offer de missies ten goede kwam.

Zuster Justine, we danken U voor wat U voor de Kerk, voor onze Congregatie en voor zoveel armen en verlatenen hebt betekend. We danken U om uw voorbeeld van onthechting en blijde levensmoed. Bid vanuit uw samenzijn met de Heer voor allen die U dierbaar waren.