



Dankbaar blijven wij denken aan

de heer

Etienne Goossens

levensgezel van mevrouw

Annie DE VLEESCHAUWER.

Geboren te Neigem op 18 mei 1945 en plotseling overleden te Meerbeke op 22 mei 1997, begeleid door het gebed van de H. Kerk.

De families Goossens, De Vleeschauwer, De Bisschop en Haelterman danken u voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Het afscheid valt soms zwaar,
't gevoel alleen te zijn dat maakt mij raar.
Maar één ding moet je weten,
ik zal jou nooit vergeten.
Waarom moest jij nu toch gaan?
Ik zal dat nooit kunnen verstaan.
Jouw leven was een boek wel waard,
't mijne nog geen pagina.
Maar één ding zal ik altijd weten
je hield van mij je hele leven...

