



Dit weze U een vroom aandenken
ter nagedachtenis van Mevrouw

Helene Goossens

echtgenote van de Heer
Gustaaf DE SMEDT
geboren te Onkerzele op 8 oktober
1926 en godvruchtig overleden in het
Stedelijk Ziekenhuis te
Geraardsbergen op 16 oktober 1989,
gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

Je bent zo plots en onverwachts
van ons heengegaan.

Jij die zo onmisbaar leek... is
niet meer!

Je huis is zo leeg en kil geworden.

Wij voelen ons verlaten...

We weten dat je hier je kruis
hebt gedragen, maar door je
onverwoesbare levenswil kon je alle
pijn en lijden vlug vergeten.

Collier - De Taeye (054) 41 35 00

Je aanwezigheid bracht blijheid
en vreugde.

Je hebt hard gewerkt op de boerderij,
van 'smorgen vroeg tot laat in de
avond. Je kommer en zorg voor je
man en familie kende geen grenzen.
Je inzet voor de K.B.G. en de
parochie nodigde velen uit om
entoeustiaast mee te doen!

De herfst is voor jou te vroeg
gekomen. Als een kale boom voelen
we ons in de gezellige en warme
familie van vroeger.

Heer God, geef ons de kracht en
sterkte om het na de komende winter
terug lente te laten worden...

Dankbaar willen we haar blijven
gedenken in een innig en vroom
gebed!

De families :

GOOSSENS - DE SMEDT

BOGAERT - DE POORTER.

danken U voor uw deelname in hun
rouw en gelovig gebed.

Druk. De Nayer. Moerbeke