

« Of wij leven of sterven,
de Heer behoren wij toe ».



TOT DANKBARE GEDACHTENIS

aan

DE HEER

JULIANUS GOOSSENS

weduwenaar van Mevrouw

MARIE-CATHERINE MOEREMANS

geboren te Galmaarden op 2 januari 1899 en
overleden te Moerbeke op 21 augustus 1987,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

De families GOOSSENS,
MOEREMANS,
FAVERIAU en
NOTAERT,

danken U hartelijk voor uw aanwezigheid, uw
gebeden en uw innige deelneming aan hun
diepe rouw.

Moerbeke, 27 augustus 1987.

Elk afsterven, maar vooral een plots en onvoor-
zien afscheid, roept ons op tot vragen en be-
bedenkingen, over zoveel dingen in het leven.
En van kleine dingen maken wij soms grote
problemen.

Dat staat in schrille tegenstelling met de rus-
tige eenvoud waarmee mensen als deze goede
man gans het leven zien, als een gave en een
opgave uit Gods hand.

« Leven is weven, en sterven is aan God zijn
stuk afgeven ».

Er komt toch onvermijdelijk een tijd om hier
afscheid te nemen en dan voorgoed bij God
te zijn.

En aan wie zijn taak vervulde in dit leven, zal
God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

In dit besef heeft vader zijn gaven aanvaard en
zijn levenstaak ten einde toe volbracht.

Hij hield van zijn mooi gezin, hij was fier op
zijn kinderen en was gelukkig met de kleinsten.
In eenvoud des harten heeft hij in zijn leven
alles aan de Heer opgedragen. En zoals hij
heeft geleefd, zo is hij ook gestorven.

« Hij gaf zich steeds zonder zichzelf te sparen,
dat is het beeld dat wij van hem bewaren ».

.....
Begravenissen W. Collier, Moerbeke. - a.w.g.