

Gelukkig is de man die overeind blijft in de
beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan
ontvangt hij het Leven, de krans die God beloofd
heeft aan wie hem liefhebben. (Jac 1-12)

†

Bid voor de ziel van

De Heer

LIVIEN GOOSSENS

Echtgenoot van mevrouw Agnes DE GROOTE

Geboren te Burst op 31 juli 1931
en godvruchtig overleden te Zottegem op 13 juli 1989.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van A.C.V.

Sekretaris van C.C.H.B.

Agnes DE GROOTE, *zijn echtgenote*;
Johnny GOOSSENS - CANSSE Dina en kind,
Ignace BRAIN - GOOSSENS Rita en kinderen,
Danny GOOSSENS - MOREELS Marina en kinderen,
Freddy GOOSSENS - DE LOOR Isabelle,
Linda GOOSSENS, *zijn kinderen*;
De families GOOSSENS - DE MEERLEER
en DE GROOTE - REYNAERT,
danken U voor de blijken van medevoelen.

Namis:

zondag 30 juli om 9.00 uur.

Vader,

Uw handen waren hard en vol eelt van 't
werk dat U voor ons hebt verricht.

Uw werkzaamheid was voor ons een
voorbeeld, maar ook Uw sociale inzet
voor Uw medeparochianen en Uw mede-
arbeiders. U kwam op voor allen, voor
rechtvaardigheid en voor menselijkheid.
U bent nooit een man van veel woorden
geweest, maar waar nodig zette U Uw
sterke schouder eronder en werkte mee
aan de opbouw van een betere wereld.

Hoe hard viel het U, als man die leefde
voor zijn werk, plots door een
arbeidsongeval uitgeschakeld te zijn.
Maar ondanks alles bleef U
verdraagzaam, bleef U voor ons de vader
waarbij wij steeds terecht konden.

Zelfs toen die laatste en pijnlijke ziekte U
kwam kwellen, bleef U geduldig,
verzwөөg Uw pijnen en verdroeg alles tot
het bittere einde.

Beminde Agnes, dierbare kinderen,
Wij hebben samen goede jaren gedeeld,
maar ook moeilijke...

U waart er steeds, toen ik ziek was, U
waart er steeds toen ik het moeilijk had, U
waart er steeds met Uw liefde en Uw hulp.

Blijf steeds samen, één gezin, rond en
met Uw moeder, zodat we opbouwden
mag blijven bestaan.

Druk. Morre - Zwalm