

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven. »



In dat geloof leefde en stierf
MEVROUW

Marie Margareta GOOSSENS

echtgenote van de Heer

Camiel DE VUYST

Geboren te Woubrechtgem op 21 september 1901 en overleden te Zottegem op 27 augustus 1980 in de genade van het sakrament van de zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de kristelijke Bond
voor Gepensioneerden.

Niemand leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Of wij leven of sterven, wij behoren toe aan de Heer van leven en dood.

In dat teken stond haar leven, haar werken en zorgen voor een gezin in dienende liefde. Op korte tijd werd haar gezondheid ondermijnd en niets kon nog baten: geen wetenschap, geen liefdevolle handen. Ook in het lijden was zij een moedige en gelovige vrouw. Het leven is een gave uit Gods hand. Het is tevens een opgave om zijn Wil te zoeken en te volbrengen in het dagelijks bestaan. Daarin ligt onze levensroeping en daarin ligt ook het vooruitzicht, over de dood heen, op onze eeuwige eindbestemming: definitief opgenomen te worden in de liefde van God voor alle eeuwigheid.

Jesus Kristus is ons die boodschap komen verkondigen: dat God de mensen liefheeft als een Vader. Wie in Hem gelooft en de liefde beoefent, zal met Hem ook de dood overstijgen en delen in zijn heerlijkheid. In dat geloof bidden wij dan ook voor het eeuwig geluk van onze dierbare overledene.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebt dank voor het geluk dat gij mij hebt gebracht in het aardse leven, dank ook voor de liefdevolle zorgen in de dagen van ziekte en lijden.

Moge God u zegenen.



De Heer Camiel DE VUYST,

De Heer en Mevrouw

Michel DE VUYST - HAEGEMAN,

kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw

Roger DE VUYST - CAKEBEKE,

kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw

Robert DE VUYST - ROKEGEM en kinderen,

De families GOOSSENS, DE VUYST,

GOUBLOMME en TEMMERMAN,

danken voor uw meelevens en gebed.

druk. van boxstaal - begraf. den tandt, herzele