

"Ik 'ben niet gekomen om gediend te worden
maar om te dienen,, Matth. 20,28



Tot de vreugde van het Vaderhuis werd opge-
nomen op 29 december 1969, gesterkt door het
Sacrament der zieken

MEJUFFER

Paula GOOSSENS

geboren te Lemberge op 16 juli 1907.
Godvruchtig overleden te St. Denijs-Westrem op
29 december 1969, voorzien van de HH. Sacra-
menten en de Euselijke Zegen.

De Heer ziet naar de intentie van onze daden
en naar het geloof dat aan de basis ligt van
ons leven.

Heel haar leven heeft Paula, diepgemeend ge-
ijverd om het woord van de Meester tot het
hare te maken "Anderen dienen,,. Ze was nauw-
gezet, bekommerd opdat allen in wiens dienst
ze mocht staan, het zo goed mogelijk zouden
hebben.

Ze was goed voor elkeen die haar nodig had.
Rust kende ze niet. Daarom zullen haar vele
jaren stille, trouwe dienst steeds met 'n goed
hart verricht, haar vergezellen en voor haar
pleiten voor de troon van de Heer, want dat
was toch zijn lievelingsgebod "In liefde dienen,,

Veel heeft ze doorstaan, maar waar de Heer
haar bezocht met beproeving, bleef het geloof
haar sterkte en aanvaardde ze, in dank, elke
zorg en liefdeblijk.

Mijn beste zusters, broer en familie, ge weet
hoeveel ik van U hield. Nu ik sta voor de Heer
en de Lieve Vrouw die mijn leven hebben ge-
leid, vraag ik voor U hun zegen om alles wat
gij voor mij hebt gedaan.

Ik dank ook U, Eerwaarde en goede zusters,
bij wie ik heb geleefd en die mij, bij mijn vele
ziek zijn met niets ontziende zorg hebt omge-
ven. De Heer alleen kan en zal uw goedheid
lonen.

Moge zijn grote liefde ons aller liefde voor
elkaar brandend houden tot de morgen van het
eeuwige terugzien.

De families GOOSSENS en HEYNDRIKX,
danken u voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove