

*"Bewaar in uw hart  
de gedachtenis aan hen  
die gij in uw leven hebt bemind".*



Tot dankbaar aandenken aan

D E H E E R

## **RICHARD GOOSSENS**

*echtgenoot van Mevrouw*

*GHISLAINE DE PELSENEIRE,*

geboren te Galmaarden op 14 maart 1927  
en plotseling overleden te Moerbeke op  
26 juli 1985, gezalfd met het H. Oliesel  
« in extremis ».

*Hoofdinspekteur v.h. Politiekorps Brussel.*



*De families*

GOOSSENS, DE PELSENEIRE,  
MOEREMANS, VANDER PUTTEN

*danken U voor de blijken van kristelijk  
medeleven, uw gebed, uw aanwezigheid.*

Begrav. Collier-De Taeve, Karkoolstr. 2, Moerbeke (054) 41 35 00

Elk scheiden brengt lijden ; maar zulk  
een plots en onvoorzien afscheid doet  
onnoemelijk pijn.

Ook als gelovige kwelt ons dan menige  
vraag ; maar voor wie niet gelooft is er  
geen antwoord. Alleen het geloof kan ons  
de zin van lijden en dood ietwat begrij-  
pelijk en aanvaardbaar maken, door diepe  
smart en droefheid heen.

In onze angst omdat wij moeten sterven  
troost ons Gods belofte dat wij eens on-  
sterfelijk zullen zijn met Hem. En niets  
gaat verloren van alles wat wij in dit  
leven hebben gedaan.

Dit moge ons dan toch een troost zijn :  
want hoe vroeg het leven van vader in  
deze wereld werd afgebroken en hoeveel  
wij er ook nog dierven van verwachten,  
wij bewaren van hem het beeld van een  
man en vader om van te houden.

Zijn grote liefde voor de zijnen, zijn  
werklust en zijn vaardigheid dwongen  
ieders achting af. En de Heer zelf heeft  
ons toch gezegd :

*"Niet zozeer zij die alleen maar roepen,  
Heer, zullen het Koninkrijk verwerpen,  
maar wel zij die er zich voor hebben  
ingezet".*

Druk. De Naver, Heuvelstr. 63a, Moerbeke T. (054) 41 28 66