



TOT DIERBAAR AANDENKEN

aan de Heer

Valery - Maria GOOSSENS

echtgenoot van Mevrouw

Helena, Maria, Celina DE RUYVER,

geboren te Aalst op 4 oktober 1906 en zacht
in de Heer ontslapen te Duinbergen
op 22 september 1975,
gesterkt door de troostmiddelen van de Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Lid van V.O.S. en Broederband.

Hij streefde heel zijn leven lang naar waar-
heid en naar recht en heeft naar wat hem
eerlijk leek zijn diensten toegezegd.

Al gaf de Heer hem ruim zijn deel van
's levens last te dragen, uit Godes hand
aanvaardde hij de giften... en de slagen.

Zijn open, gul karakter, won hem iedereen
tot vriend en door zijn eigen trouw heeft hij
ook zelf veel trouw verdiend.

Wij danken U, Heer, omdat wij de glans
van Uw goedheid hebben mogen zien in een
medemens die ons dierbaar is :

rechtschapenheid en trouw,
moed en edelmoedigheid,
eerlijkheid,
hartelijke vriendschap,
opgeruimdheid,

het zijn alle verschillende namen voor liefde,
en liefde dat zijt Gij.

Wij bidden U, Heer, neem onze dierbare
Broeder op in Uw liefde.

De families GOOSSENS, DE RUYVER,
DE GOLS, VAN DE CAPELLE,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Begr. Rotsaert, Heist