

GELGOEFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL - JOZEF GORLLER

Geboren te Nederbrakel, de 15 november 1880,
en ontsliep er zachtjes in de Heer, de 8 april 1956.
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervendenen.

Oud-Strijder van de oorlog 1914-1918
Lid van de Bond van het H. Hart, St. Franciscus
en alle godvruchtige genootschappen.

→:†:←

Al weet iedereen dat hij sterven moet, al weten sommigen dat de dood inderdaad nabij is, toch kan het sterven een verrassing zijn, en slapende intreden. Gelukkig dan voor dezen die hun ganse leven gereed waren. Voor hen wordt de ontmoeting met God in de eeuwigheid het begin van dezelfde heerlijkheid en glorie waartoe de Heer is verrezen op de eerste paasdag.

De duurzame overledene is steeds een voorbeeld geweest van vrome godsvrucht. Met stiptheid deed hij meer dan zijn kristelijke plichten vervullen; ook met edelmoedigheid was hij trouw lid van godvruchtige genootschappen. Zijn eerlijkheid, trouw en dienstvaardigheid, van ouders geërfd, dwongen tot hoge waardering vanwege werkgevers, vrienden en kennissen. Voor een halve eeuw trouwe dienst, in navolging van 't voorbeeld van zijn vader, mocht hij tot zijn voldoening en vreugde dankbaarheid verwachten en ondervinden.

Duurbare bloedverwanten, vrienden door werk en verblijf, ik ben naar de Heer teruggekeerd, naar Hem bij Wie onze eeuwige bestemming ligt. Treurt niet om mij. Hebt dank ook gij voor alle beste zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (300 d. afl.)

†

Heer Richard Spitaels.
Heer en Mevrouw Georges Declo-Spitaels,
Heer en Mevrouw Victor Wattez-Spitaels
en kinderen.
Heer en Mevrouw Leon Spitaels-De Waegenaere en kinderen.
Heer en Mevrouw Julien Spitaels-Van Oycke en kinderen.
De familie Gorller en Vander Stockt.

Danken U om uw deelneming in de rouw en om uw godvruchtige gebeden.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt