

„Uw wil geschiede, Heer,
naar Jezus ene bede.
Geef aan deze sterke moeder
Uw eeuwige hemelvreugd.
En leer ons kinderen stappen,
in 't spoor van moeders deugd.“

†

Bid voor de Zielerust van

MEVROUW

ZENAIDE GOSEYE

weduwe van Mijnheer Albert ROMEYNS

*geboren te Elst op 28 september 1905, zeer
zacht ontslapen in de Heer te Zottegem op
2 oktober 1965.*

*Versterkt door de HH. Sakramenten, en de
Pauselijke Zegen.*

Zij was lid van de bond van het H. Hart.

—
„Het liefdevolle hart van God, en het hart
van een moeder kennen beiden geen gren-
zen!“

Zo was ook deze goede moeder : geen gren-
zen waren er aan haar toegenegenheid, aan
haar onophoudelijke zorgen, aan haar kom-
mer voor 't welzijn van haar kinderen.
Een vreugde slechts telde voor haar : 't ge-
luk van haar familie. En wanneer 't lijden
kwam bleef ze geduldig en optimistisch.

Vreugde en droefheid aanvaardde zij even
moedig. Gesterkt door een vast geloof in
God, gevoed door de maandelijksse Kommu-
nie, gesteund door haar rozenkransgebed tot
Moeder Maria.

Zacht keerde ze terug tot God, in 't besef
dat ze haar moedertaak ten volle had ver-
vuld.

Mijn lieve dochters en schoonzonen, gij
waart voor uw ouders de troost en de fier-
heid. Dank U voor uw zorgvolle liefde en
genegenheid waarmee gij ons altijd hebt om-
geven. Blijft ons voorbeeld trouw.

Mijn geliefde zoon, van bij God zal ik U
blijven geleiden en beschermen.

Mijn dierbare kleinkinderen, die me zoveel
vreugde en warmte schonkt, ik blijf U volgen
van uit de hemel.

Goede familieleden en vrienden, onze vriend-
schap en genegenheid duurt voort over de
dood heen. Verleent mij steeds een vroom
gebed.

H. Hart van Jezus, bescherm mij !

O.L.Vrouw van de Rozenkrans, bid voor mij !

H. Rita, bid voor mij !

De families ROMEYNS en GOSEYE

*zijn U zeer dankbaar voor de blij-
ken van kristelijke deelneming en
vragen verder Uw gebeden voor
hun dierbare overledene.*

m. thomas