

Indien wij het goede uit Gods handen ontvangen hebben, waarom zouden wij ook niet de beproevingen aanvaarden?

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## ALBERT GOSSE

echtgenoot van mevrouw

**MARIE-GERMAINE VANDENDOOREN**

geboren te Nederbrakel, 14 september 1911  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde in  
de H. Hart kliniek, 13 augustus 1974,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Mijnwerker - Brancardier

---

De gerustheid van gemoed in het uur van de dood is reeds voor de beproefde het begin der beloning.

Wie Godgericht is in arbeid en in ziekte moet de dood niet vrezen, want voor hen is dat ogenblik reeds het begin van een beter en eeuwig leven.

Als zorgzame echtgenoot en vader ging hij het meest gevaarlijke werk tegemoet en deelde in eenvoud en vriendelijkheid het harde bestaan met zijn werkmakkers tot ook zijn gezondheid er ten onder ging.

Geduldig in het lijden wist hij zoveel mogelijk leed voor zijn omgeving te verbergen,

in volle dankbaarheid voor het straaltje zon dat zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen in zijn beproeving brachten door hun steeds groeiende zorg om vader.

"Dank U, voor alles wat gij voor mij hebt gedaan": Ook de beste geneeskundige zorgen mochten niet meer baten om er nog enige jaren aan toe te voegen. Aanvaardt gij ook deze beproeving uit de handen der Goddelijke Voorzienigheid; dat zal U troost en moed geven in het leed om mijn afsterven.

Dierbare familieleden en vrienden, ook op uw gebeden reken ik opdat ik ook tot U zou mogen zeggen: "Tot weerziens in het eeuwige Vaderhuis".



Uw gebed is een zinvolle hulp  
voor onze dierbare overledene:

Uw deelneming een ware troost voor ons.

Hiervoor danken u:

De families

GOSSE, VANDENDOOREN,  
VAN WEYMEERSCH, MOTTE.