

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(off. overl.)



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

PETRUS GOSSE

echtgenoot van

Celestine VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel,
de 19 December 1884 en er godvruchtig overleden,
de 18 December 1949, voorzien van de HH.
Sacramenten der stervenden.

Wat is het leven van de mens hier op aarde ?
't Is als een rook die voor enige ogenblikken opkomt
en weldra verdwenen is. Daarom moeten wij de
korte dagendie God ons geeft, goed weten te ge-
bruiken om onze zaligheid te verzekeren, want is dit
aardse leven niets, het dient toch tot iets : om ons
voor te bereiden tot een zalige eeuwigheid.

Hij was een eenvoudige en werkzaam man, die
als huisvader zijn beste krachten heeft besteed aan
het welzijn zijner kinderen.

Lijden en sterven bleven zijn aandeel. Zorgen
en geneesmiddelen van alle slach waren hulpeloos.
Gedurende zijn ziekte, was hij voor ons allen een
voorbeeld van verduidelijking, gelatenheid en
christelijke onderwerping.

Bemide Echtgenote, mijn overlijden dompelt
U in droefheid, maar stel uw betrouwen op God.
Dien Hem getrouw en eens zullen wij elkander
weerzien daar waar een eeuwigdurende blijdschap
onze harten zal vertroosten. En gij, mijn geliefde
kinderen, die besef wat al zorgen ik zonder op-
houden voor U gedragen heb, bewaart in uw harten
mijn aandenken. Eert moeder, bemin elkander en
blijft onverbrekkelijk getrouw aan al uw christelijke
plichten. Bidt voor mij.

O goede Jezus, wees niet mijn rechter maar mijn
Zaligmaker.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mevrouw Petrus GOSSE-VAN WIJMEERSCH, Kinderen en
Kleinkinderen :

De Familien GOSSE, VAN WIJMEERSCH en WAEYTENS,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen tref.