

Het is gebeurd zooals het den Heer behaagde.
Zijn Naam, zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Emiel-Joseph GOSSELIN

rustend brievenbesteller

geboren te Everbeek, op 29 December 1883

ener overleden, op 29 December 1946

voorzien van het H. Oliesel.

Vaarwel beste Broeders en Zusters, Neven en Nichten, Bloedverwanten, Vrienden en Kennissen; dat de Heer U vergelde voor uw liefde, uw genegenheid en uw toewijding.

Gelukkig is de mensch die zijn plichten hier op aarde op de beste manier tracht te vervullen, zoo wordt hij gezegend in de dagen zijner voleinding.

EMIEL was een man met een hart, behulpzaam en medelijdend.

Als blijmoedig ambtenaar was hij immer en overal verwelkomd, ook is hij geprezen en geacht geweest voor zijn offervaardigheid.

Zijn laatste jaren zijn jammerlijk vergald geweest met een pijnlijke beproeving die hij met een hardnekkige gelatenheid doorstaan heeft. Het afsterven van zijn geliefde Zuster was voor hem een dooënd verdriet. Daarom is zijn heengaan ook beloofd geweest, want de strijd des doods is hij niet bewust geweest.

Genadige Heer, geef hem de eeuwige rust.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.

De families GOSSELIN-DEBLOOS hebben de eer U te bedanken voor uw rechtzinnige deelneming in hun rouw.