



Dit weze een vroom aandenken aan
de heer

GASTON GOSSELIN

echtgenoot van mevrouw
Ivonne Wayenberg

geboren te Everbeek op 17 april 1904 en
er godvruchtig overleden op 29 mei 1984,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

De families

Gosselin, Wayenberg,
Sadoines en Matthijs

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Onder Gods hemel wonen stille mensen
nog, die ongezien door 't leven gaan,
maar in hun hart een innerlijke rijkdom
dragen die kleur en warmte geven aan
hun leven. Hij heeft beproevingen gekend.
Hij heeft zijn lang lijden gedragen in on-
derwerping aan 's Heren wil. Hij heeft
geleefd en is gestorven in vrede met God
en met de mensen. Mogen de engelen hem
nu ten paradijze geleiden, opdat hij van
de Heer het eeuwig loon zou ontvangen
voor al de tegenkantingen van het leven.

Mijn dierbare echtgenote, vaarwel, heb
dank voor uw liefde en de zovele zorgen
aan mij besteed. Al ben ik van U nu
gescheiden, onze liefde reikt over de tijd
heen ; wij zien elkaar terug hierna.

Mijn kinderen en kleinkinderen, staat vast
in de Heer, weest niet angstig bezorgd,
doch in alle omstandigheden bidt tot God.
Doet wat ge geleerd hebt : uw plicht ;
de God van vrede zal met U zijn. Vergeet
mij ook niet in uw gebeden en gedachten.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.