

Het is geschied zooals het den Heer behaagde.
Zijn Naam zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEJUFFER

JUDITH GOSSELIN

*geboren te Everbeek, op 9 Juni 1881
en aldaar godvruchtig overleden op 11 Mei 1946
voorzien van de HH. Gerechten.*

Vaarwel mijn beste broeders en zuster, neven en nichten, bloedverwanten, vrienden en kennissen, dat de Heer U vergelde voor uw liefde. U EMIEL, bedank ik van harte voor uw speciale zorgen. Moge God U daarvoor beloonen en zijn zegen schenken in dit tranendal.

JUDITH was eenvoudig en eerlijk. Iedereen boezemde zij vertrouwen in. Daarom was zij algemeen geacht. In haar levenslange offervaardigheid en dienstwilligheid vergat zij steeds zichzelf. Immer leefde zij in de vrees des Heeren, daarom heeft zij een rustig afsterven gehad.

Genadige Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verschijne.

R.

I.

P.

.....
Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.

Mijnheer en Mevrouw FIRMIN GOSSELIN-SADOINE, hun
kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer EMIEL GOEFFERS, weduwnaar van CELESTE
GOSSELIN, zijn kinderen en kleinkind,

Mijnheer EMIEL GOSSELIN,

De kinderen wijlen CHARLES DEBLOOS-LYDIE GOSSELIN,
De kinderen en kleinkind wijlen RICHARD GOSSELIN-
ANGINE VAN TRIMPONT,

haar broeders en zuster, neven en nichten ;
De families GOSSELIN, DEBLOOS,

zeer geroerd door uw deelneming in hun rouw
en sympathiebetuigingen, bedanken U hartelijk.