

De Heer is goed en rechtschapen
Hij leidt de geringe langs eenzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert GOSSEYE

geboren te Nederbrakel op 11 november 1924
en godvruchtig overleden te Brakel
op 19 juli 1988.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Mijnwerker-Brancardier.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

—
Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!

Uit « Adagio », F. Timmermans.

Dank voor de genegenheid van alle bekenden.
Dank aan de Directie en personeel van
het rusthuis « Najaarszon ».

Namis in het rusthuis « Najaarszon » op zondag
11 september 1988 om 10.30 uur.

Om uw bliken van deelneming en gebed
danken U:

De families GOSSEYE, CARLIER.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel