

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Albert - Petrus GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw
Emilie SCHOTSAERT

geboren te Grotenberge, de 1 februari 1891 en aldaar
godvruchtig overleden, de 19 januari 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der Gelovige zielen en
OPGEËISTE van de Oorlog 1914-1918.

Hij, die ons duurbaar was en het geluk van ons leven
uitmaakte, hebt Gij ons ontnomen, o Heer.

Hij was eenvoudig, rechtzinnig en eerlijk. Noeste
werker heeft hij voorwaar zijn brood niet in ledigheid
geëten. Op tijd en stond bracht hij als christen mens
zijn hulde aan God, en te allen tijde vervulde hij zijn
christelijke plichten. Daarom ook was hij bemind door
zijn medeburgers en bij God zal hij het loon ontvangen
welke Hij voorbereid heeft aan zijn goede en trouwe
dienaars. Ga dan, gij goede en getrouwe dienaar, en
treed binnen in het huis van uw Heer en God.

Ik ben ziek geworden en niemand was er die mij
helpen kon. Beter is het te sterven dan een ellendig
ziekelyk leven te leiden. Daarom, o Heer, aanvaard ik
uit uw hand, hetgeen Gij over mij beschikt hebt.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie, ik moet u
verlaten. Zo gaarne zou ik nog enige jaren met u door-
gebracht hebben. De Heer heeft er anders over be-
schikt; zijn H. Wil geschiede. Allen zij u dank gezegd
omdat gij voor mij zo bezorgd zijt geweest en dat gij
mij zo liefdevol hebt bijgestaan. God zegene u daarom.
Gedenkt mij nu verder in uw dagelijkse gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl)

R. I. P.

Uitg. Emiel Otte, Grotenberge

Mevrouw Albert GOSSEYE, geboren Emilie SCHOTSAERT;

Mijnheer en Mevrouw Gaston GOSSEYE-DE PRAETER en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw André DE ROOVER-GOSSEYE en kinderen;

Mevrouw Weduwe Florimond SCHOTSAERT-MUYS;

De families GOSSEYE, STEENHAUT, SCHOTSAERT en MUYS,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN. HEN BETOOND IN
HUN ROUW.