

Het gebeurde omdat het de Heer beliefte. Zijn heilige Naam zij gezegend. (Job. 1. 21.)

+

BID VOOR DE ZIEL

van

ALFONS GOSSEYE

echtgenoot van

Marie DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel,
op 10 Juni 1890 en er schielijk overleden, op 23 Juli 1949.

Oud-Strijder 1914-'18

Bezwarende nachten heb ik geteld en ellendige dagen doorgebracht; mijn krachten zijn uitgeput en mijn kwaal is zonder hulp gebleven. In mijn lijden heb ik tot God verzucht en de Heer aanroepen en hij heeft mijn leven met een beter verwisseld.

Om martelaar te zijn, zijn er noch vuur noch ketens nodig, het is genoeg het lijden verduelig te verdragen. (H. Greg.)

Laten wij bidden: O God, wien het eigen is altijd meedogend te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Alfons, die Gij heden uit deze wereld hebt geroepen. Wil hem niet overleveren in de handen van de vijand en vergeet hem niet voor eeuwig, maar gebied dat uwe heilige Engelen hem opnemen en naar het Vaderland van het Paradijs geleiden opdat hij die in U vertrouwd en geloofd heeft, de pijnen der hel niet lijde maar de eeuwige vreugde moge bezitten. Door Kristus onze Heer. Amen.

(Gebet uit de Begravenismis.)

Duurbare echtgenote en zoon, het gebed is het enige wat ons nog echt verenigt; daardoor wordt onze hoop gesterkt dat wij eens elkaar voor eeuwig weerzien in het eeuwig geluk bij God. Ik dank U voor uw zorgen en uw genegenheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Alfons GOSSEYE, geboren Marie DE VLEESCHAUWER ;
Mijnheer en Mevrouw Robert GOSSEYE-VAN DER GUCHTEN ;
De Familiën GOSSEYE, DE VLEESCHAUWER, VAN WYMEERSCH
en MARTENS,

bedanken U voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hun treft.