



*Moeder, je was kranig,  
geen klacht kwam uit je mond,  
je tranen heb je bedwongen als dusdanig,  
je pijnen met een glimlach afgerond.*

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

**Bertha GOSSEYE**

weduwe van de heer Jozef Albert MARREZ

Geboren te Nederbrakel op 23 april 1928 en  
onverwacht thuis overleden op 6 oktober 2004,  
begeleid door het gebed van de Kerk.

*De namis wordt opgedragen op  
vrijdag 29 oktober 2004 om 18.30 uur in de  
decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.*

---

De families Gosseye, Marrez, Hoebeke  
en Lotens danken u voor uw blijken  
van deelneming en medeleven.

Een moeder sterft altijd te vroeg,  
al wordt ze nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,  
omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren knellen gaan,  
zij ziek wordt, moe en oud,

bidt je dat God haar halen zal,  
omdat je van haar houdt.



Synn