

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# CÉLINE GOSSEYE

echtgenote van Mijnheer

**Jules CLINQUANT**

geboren te Nederbrakel, de 6 augustus 1882 en  
godvruchtig overleden te Everbeek, de 28 oktober 1960,  
versterkt door het H. Oliesel.

De mens komt uit Gods hand en hij moet naar God terugkeren. God schiep de mens uit liefde, om hem zijn eigen geluk en heerlijkheid te kunnen meedelen; om hem eeuwig naast zich gelukkig te maken. Maar de mens moet deze goddelijke heerlijkheid waardig worden en moet daarom gedurende het leven hier op aarde Gods liefde beantwoorden, door het goede te doen en het kwade te mijden.

De duurzame overledene heeft steeds geleefd zoals God het van haar verlangde. Zij was goed en deed ook het goede. Zoveel ze kon, hielp ze haar evenmens, bijzonderlijk de kring van haar huisgezin, gelukkig te maken, door haar edelmoedigheid, door haar oifervaardigheid aan Gods wil, tot welzijn van haar gezin.

Teergeliefde Echtgenoot, vele en lange jaren hebben we lief en leed — vooral onder de eerste oorlog — gedeeld. Danken we God daarvoor; en morren we niet als de scheiding, die toch eens komen moet, nu gekomen is! De Heer zal U sterken. Ik blijf U indachtig! En weleer zien wij elkaar terug!

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen, Broeders, Schoonzusters en Bloedverwanten, houdt mijne gedachtenis in eer. Bemint en steunt Vader in zijn oude dag! De Heer zegene en beware U allen in afwachting van het blijde en eeuwige wederzien!

HH. Harten van Jezus en Maria, Uw Rijk kome  
300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel.

Heer Jules CLINQUANT, kinderen en kleinkinderen;

De familiën CLINQUANT, GOSSEYE, PIEYNS en FAINGNAERT,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.