



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Cyriel GOSSEYE

weduwnaar van Mevrouw

Maria HOEBEKE,

geboren te Nederbrakel op 26 september 1888

en godvruchtig overleden in de

Sint-Franciscuskliniek te Brakel - Opbrakel

op 15 juni 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918

Het gewichtigste ogenblik in een mensenleven is ongetwijfeld zijn stervensuur. Sterven is de grootste daad voor elke mens. Eén zaak heeft slechts nog waarde dan en brengt geruststelling : de zekerheid dat men in orde is met de Heer.

Zalig en wijs is de mens die gedurende zijn leven leert te sterven en immer bereid is om voor God te verschijnen. Voor onze duurzame overledene kwam de dood niet onverwacht. Nadat een verraderlijke kwaal hem was komen te treffen, had hij zo vurig gehoopt en gezocht naar genezing. Helaas alle menselijke hulp en beste zorgen mochten niet baten. Met zeer veel moed heeft hij met bijna bovenmenselijke krachten ervaren hoe-

veel en hoezeer een mens lijden kan. Gesterkt door zijn geloof heeft hij zijn lijden kunnen dragen als een loutering, zodat we nu met vertrouwen tot de Heer mogen bidden dat Hij hem opneme in het eeuwig Vaderhuis tot rust en vrede na de zware beproevingen die hij grootmoedig heeft doorstaan.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u voor uw genegenheid en uw goedheid. Bidt nu tot de Heer van leven en dood dat Hij mij barmhartig weze. Ook u beste vrienden en geburen vraag ik nog eens aan mij te denken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families GOSSEYE, HOEBEKE, VAN WAEYENBERGHE, VAN DER BEKEN en SADOINE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel