

Gegroet, O Kruis, onze enige hoop.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Ernest, Antoon GOSSEYE

geboren te Elst op 31 mei 1900 en godvruchtig
overleden te Zottegem op 23 maart 1964.

Voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

In de goede week stierf God zelf uit liefde voor ons de gruwelijke dood van het kruis. Maar op Paasmorgen is Hij glorierijk verrezen, gelijk Hij had voorspeld. Daarom geloven wij vast in zijn goddelijk woord "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,.."
(Joh. XI. 25)

Deze moedige man heeft vrijwillig jarenlang het kruis gedragen van zware, ongezonde arbeid in de mijnen. Vroegtijdig werd hij door een onverbidelijke kwaal getroffen, die langzaam zijn sterk gestel heeft ondermijnd.

"Heer, ik heb zware en langdurige pijnen doorstaan in mijn lichaam, maar ik heb die met onderwerping gedragen om uw Wil,.. (2 Mach, VI, 30)

"Ons vaderland is in de hemel. Vandaar verwachten wij als verlosser, Jezus Kristus, onze Heer. Hij zal ons vernederd lichaam herscheppen, aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk,.. (Fil. III, 20-21)

Dierbare zusters, schoonbroeders, familieleden en goede vrienden, ik dank u allen voor uw liefdevolle zorgen en oprechte genegenheid.

Schenkt mij nog de lfenis en de troost van uw gebeden. Mogen wij door Gods barmhartigheid elkander voor eeuwig gelukkig wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families

GOSSEYE,

GOSY,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.