



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Florent GOSSEYE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Alice VANLIERDE

Ereschepen van Nederboelare

geboren te Parike op 30 juli 1908
en overleden te Geraardsbergen
op 17 november 1986,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

—

Hij was een man van de daad, met een sterke wil en een enorme bereidheid zich in te zetten voor zijn gezin en de gemeenschap. Dat bewees hij ook door gedurende 18 jaren het ambt van eerste schepen uit te oefenen in zijn geliefde gemeente Nederboelare en op die manier zijn groot sociaal gevoel en zijn zin voor medeleven tot uiting te brengen. Zijn sterke persoon-

lijkheid en zijn grote hang naar rechtvaardigheid zorgden ervoor dat hij zich in zijn gemeente een grote massa vrienden verwierf. Zij allen zullen zijn gedachtenis in genegenheid bewaren.

Liefste vrouw en kinderen : ik heb een vol en rijk leven gehad. Treur niet, maar gedenk mij af en toe in uw gebeden.

De families :

GOSSEYE, VANLIERDE,
SPITAELS, DROESBEKE,

danken U zeer oprecht voor de deelneming in hun rouw.

Rouwondern. Andries

Drukk. Dyon