

'k weet nog goed
de dagen
veel te vlug voorbij
als wind ...

†

We gedenken in dank
Mevrouw

Joanna GOSSEYE

echtgenote van
de Heer Frans De Geeter,

geboren te Nederbrakel op 28 juli 1910
en godvruchtig in de Heer ontslapen
in het O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde
op 10 april 1990.

Heer,

Het doet pijn dat U moeder
van ons hebt weggenomen.

Maar doorheen die pijn breekt een gevoel
van grote dankbaarheid voor dit
mooie leven.

Jeanne, Moeder,

Het moeten goede mensen zijn die zoveel
vrienden hebben.

Dienstbaarheid, moed, optimisme en wijze
raad liepen als een gouden draad door
je leven.

Een leven dat je niet gespaard heeft van
ziekte en lijden, toch sloeg je jezelf er steeds
met de glimlach en volle moed doorheen.

Jij was het, die door je onuitputtelijke
kracht en kleine attenties, je medemens
weer opbeurde.

Plichtsbewust, in volle goedheid, gelovig en
vol werkkracht, heb je in eenvoud je levens-
kracht volbracht.

We danken je voor het goede voorbeeld
dat je ons hebt gegeven. We bewonderen
je moed, gebundeld in een glimlach voor
je man en kinderen, tot op je laatste levens-
dag.

We zullen je missen.

Het zal goed zijn waar je bent.

Dank aan allen die moeder steun en
vriendschap gaven en haar liefhadden.

Dank aan allen die voor haar gebeden
hebben en blijven bidden.

De families

GOSSEYE, DE COSTER,
DE GEETER, DERUYVER.

Namis : maandag 30 april om 19.30 u.

Rouwleiding Piteraerents, Tenbosse 24
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel