

Aan wie de verrezen Heer trouw zijn gebleven, wordt het leven niet ontnomen, maar zij zullen genieten van de verheerlijking met Hem.

†

Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Juliette, Ghislena GOSSEYE

**weduwe van Emiel Vanden Eycken
en van Lucien Mincke,**

geboren te Geraardsbergen op
10 september 1892 en godvruchtig
overleden in de kliniek te Brakel
op 26 december 1982,
voorzien van Kristus in Zijn HH.
Sakramenten.

Lid van de Gepensioneerdenbond.

Getekend door ouderdom en zwakke gezondheid, genoot deze goede vrouw van haar oude dag in het bejaardentehuis.

Zij was een gelovige vrouw met een vast vertrouwen op de Heer. Wellicht lag daar de oorzaak van de tevredenheid en de vrede, die stralenden van haar aangezicht.

Zolang zij kon heeft zij zich opgeofferd voor haar geliefden.

Omwille van dat geloof en deze dienstbaarheid wordt haar leven nu een overgang naar eeuwige rust bij de Heer van alle leven, een opgang naar de eeuwige vreugde van het Vaderhuis.

Dierbare kinderen, dank om de genegenheid die vooral in de uren van pijn en lijden voor mij een troost waren. Het enige dat gij nu nog kunt doen voor mij is bidden voor mijn zielerust; zo kom ik ook voortleven in uw herinnering.

De families Gosseye, Solier,
Vanden Eycken, Mincke en
Pieterarens,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel