

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust en dat het
Eeuwig Licht hem verschijne !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine DE VLEESCHOUWER,

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 3 oogst 1898
en er schielijk overleden de 23 oogst 1957,
gezalfd met de H. Olie.

Oudstrijder 1914-1918.

Vereremerkt met de medalie van 25 jaar dienst
als postbode.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats,
maar zoeken er een eeuwige. (Hebr. XIII, 15)

In onze grote smart richten wij ons tot U, o
Heer. Geef ons de kracht om deze beproeving
te doorstaan ; sterk ons om het kruis dat ons op
de schouders wordt gelegd te dragen en ver-
hoor ons gebed voor het zieleheil van onze ge-
liefde man en vader.

O dood ! Gij leert ons de ware waarde van
het leven kennen. De gezondheid hangt aan een
zijden draadje, onze levensdagen zijn maar een
droom, roem is maar schijnbedrog ; ja, alles is
hier maar ijdelheid, behalve God te dienen en
zijn geboden te onderhouden. (Thomas a Kempis)

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, ik ben
plotseling van u weggegaan. Ik begrijp uw ver-
driet. Niet uw tranen of bloemen maar enkel
uw gebeden kunnen mij nog helpen. Gedenk mij
in uw H. Mis en uw dagelijkse gebeden.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, vaart-
wel en bidt voor mij in de hoop van een blij
weezien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)



De families GOSSEYE, DE VLEESCH-
OUWER, EECKHOUT, en DE STERCKE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. J. Eeckhout. St. Maria-Oudenhove