

Geen veiliger weg naar de hemel, dan de weg van een kristelijk leven, een leven naar het voorbeeld van Christus, die als eerste verrezen is en ieder gelovige mens voorgaat naar de Vader.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEJUFFROUW

## **Margriet GOSSEYE**

geboren te Parike op 1 augustus 1901 en overleden in het H. Hartziekenhuis te Geraardsbergen op 12 mei 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

In eenvoud is deze overleden vrouw door het leven gegaan, dienstbaar in de zoveelste dagelijkse bezigheden van een gezin.

Dit zijn deugden die in het evangelie worden geprezen. Wij bidden daarom dat God haar om die eenvoud en die liefde van uit dit aardse leven van lijden en ellende zou opnemen in zijn hemels Rijk.

Lieve zuster, de dood heeft ons gelukkig samenzijn verbroken. Alleen de hoop dat wij

elkaar eens zullen wederzien voor altijd kan een troost zijn voor U. Mijn dank is een wens dat gij verder gelukkig zoudt mogen zijn.

En gij allen die mij dierbaar zijt, toont dat gij blijft van mij houden, door voor mij te bidden.

De families GOSSEYE en SPITAELS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel