

In Gods' milde Liefde bevelen wij aan
Mevrouw

MARIA GOSSEYE

echtgenote van de Heer

REMI DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, op 14 mei 1895.
en er onverwacht overleden op 3 juni 1970.
bediend met het H. Oliesel „in extremis„

Wij zijn bedroefd en verslagen omdat moeder ons op zulke onverwachte wijze werd ontnomen. Wij hadden haar lief als een beste echtgenote en moeder. Jaren lang hebben we haar kwalen en lijden meegeleefd. Zij was ons dierbaar in de tegenslagen die het leven haar had bezorgd. Zij had ons lief met al de goedheid en zorg van een waar moederhart. Lang zouden wij nog samen hebben geleefd in innige verbondenheid met elkaar. Nu heeft de hemelse Vader geoordeeld dat de tijd gekomen was om moeder een echt en blijvend geluk te geven in Zijn Huis, waar Hij ons allen wacht om ons eenmaal te laten delen aan Zijn onvergankelijke vreugde. Tot zolang zullen wij moeder niet vergeten en haar voorbeeld van geloof en liefde navolgen in ons leven. We kunnen van haar niet scheiden, en door ons geloof weten wij dat hier geen scheiding plaats heeft, maar dat moeder leeft en dat wij eenmaal met haar

het zelfde leven zullen kennen. Haar geluk van nu zal onze troost zijn en onze hoop op een verblijdend en blijvend weerzien.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families GOSSEYE,
DE CUBBER,
VAN WYMEERSCH,
D'HAEYER.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel - T'el. 43470