

De moeders gaan maar sterven niet,
Ze leven maar ze geven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
Zolang zal moeder leven.



DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Maria GOSSEYE

echtgenote van de Heer Frans VAN DEN BOSSCHE,

geboren te Brakel op 28 september 1921
en overleden te Ronse op 8 januari 1987,
gesterkt door het Sacrament van de zieken en
de Apostolische Zegen.

«Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij
geloofd zal leven, ook al is hij gestorven; en al
wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid
niet sterven».

Uw dienaars, Heer, die we vandaag naar haar
laatste rustplaats begeleiden, geloofde en leefde
in geloof aan U. Daarom weten wij, Heer, dat Gij
haar opgenomen hebt bij Uw uitverkorenen.

Want Maria was een goede echtgenote en moeder,
steeds bezig voor het welzijn en het geluk van
haar gezin. Voor hen was niets haar teveel. Een
diep christelijke moeder die de kunst kende die
alle moeders kent: zichzelf geven. Haar leven
was een gave aan anderen. Zij wist, Heer, dat
men U slechts kan vinden, wanneer men ook de
mensen lief heeft.

Maar ze ging nog verder: zij wist U te ontdekken
in Uw mooie schepping, vooral in de bloemen,
waarin ze Uw liefde en de afstraling van Uw
schoonheid en Uw pracht waardeerde. Ze stond in
bewondering voor het rijk palet van kleuren en

vormen, ze las Uw handschrift op ieder blaadje.
Langs die weg was ze nauw met U verbonden.
Van iemand met zo een liefde moeten ook wij wel
houden. 't Doet ons pijn dat wij haar moeten mis-
sen. Wij begrijpen, Heer, dat U ook veel van
haar hield, dat U haar bij U genomen hebt, waar
ze nu tenvolle kan genieten van Uw liefde, Uw
schoonheid en geborgenheid, bevrijd van pijnen
en de kruisweg van de laatste jaren. Wij weten
dat ze nu bij U gelukkig is. Hoe pijnlijk het af-
scheid, wij willen in geloof haar geluk niet in de
weg staan. Temeer daar wij weten dat zij op
een bijzondere wijze bij ons blijft, dat zij nu
nog beter voor ons zal zorgen.

Dierbare echtgenoot, na 41 jaren gelukkig huwe-
lijksleven valt het afscheid zeer zwaar. Wij
vonden steun bij elkaar in geloof en in ons gebed.
Ook nu zal de Heer u steun en sterkte verlenen.
En gij mijn geliefde kinderen en kleinkind, van
wie ik zoveel hield, blijf ik eeuwig dankbaar voor
de grote genegenheid, voor de talrijke bezoeken
tijdens mijn pijnlijke ziekte, vooral voor de
liefdevolle zorgen en dagelijkse attenties van Rita,
mijn schoondochter.

Dierbare familieleden, vrienden en geburen ver-
geet mij niet, wij hielden zoveel van mekaar.

En gij mijn schoonzuster, religieuze, wil mij ge-
denken in uw dagelijks gebed.

Uw gebeden waren een zegen voor haar,

Uw deelneming een troost voor ons.

Onze oprechte dank.

De families GOSSEYE, VAN DEN BOSSCHE,
POLLEZ, VAN HOORDE.

Drukk. De Ruyver, Brakel - (055) 42 34 70
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel