

« O kinderen, volg uw moeder na  
tracht zo zij was te wezen :  
vroom, eerzaam en trouw te na  
in 't hopen op het eeuwig leven ». G. G.



**Wij bidden voor de ziel van zaliger**

MEVROUW

**Maria, Palmyre GOSSEYE**

weduwe van de Heer Cyriel LOTERMAN,

geboren te Elst op 19 juni 1894 en god-  
vruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel op 29 juli 1979,  
voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de plaatselijke Vrouwengilde en  
van de Kristene Bond Gepensioneerden.

Heer, nu deze gelovige vrouw is ingesla-  
pen, waarden wij des te meer haar trouw.

« Kom goede en trouwe dienaars, kom bin-  
nen in mijn Rijk » mogen we terecht getui-  
gen van deze lieve moeder. Haar broodje  
heeft ze niet in ledigheid gebakken en ge-  
geten, want in de kleine huiselijke zorgen  
van elke dag was ze stipt. Wij bewonderen  
de jarenlange verzorging van haar man thuis,  
de edele moed waarmee moeder de vroegtij-  
dige dood van haar zoon Germain overleef-  
de, wij herinneren ons levendig haar blijde

ernst en de gelukkige tevreden jaren van  
haar ouderdom in gezellige familiekring, af-  
gewisseld met herhaald en langdurig vertoe-  
ven in de St.-Franciscuskliniek. Ten einde  
krachten gaf moeder haar gelouterd leven als  
gebroken, gesneden brood aan God, onze Va-  
der terug.

Heer, laat deze vrouw over ons blijven  
waken samen met haar geliefde man en leer  
ons trouw blijven zoals aan onze Moeder  
de H. Kerk.

Vaartwel, mijn lieve kinderen en goede fa-  
milieleden, ik zeg U tot troost allen harte-  
lijk dank. Zoals ik U altijd met trouwe toe-  
wijding heb verzorgd, zo hebt U mij ook  
met kristelijke liefde omringd en geholpen.

Dank ook aan alle goede vrienden en het  
verplegend personeel van de kliniek. Tot  
blij weerzien.

Moeder Maria, hulp der kristenen, b.v.o.

De families GOSSEYE, COCHIE, LOTERMAN,  
DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel