

O Kruis! Onder uw schaduw rust en hoop ik.
(Navolging van Christus)



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Polydoor GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw

Celine BAGUET,

geboren te Nederbrakel op 24 april 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel op 18 augustus
1975,

gesterkt door het sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

God mengt het geluk van deze aarde met
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden
zoeken dat niet bedrieglijk is.

De dood geeft de mens heilzame lessen :
Hij leert ons hoe klein wij zijn voor de ogen
van God, hoe kort het leven is voor de
eewigheid ; hij spaart niemand.

In deze overtuiging heeft deze overleden
man geleefd. Na een leven van zwaar werk
in de mijn, heeft hij drieëntwintig jaar de
last van de ziekte in zijn lichaam gedragen.
Steunend op de liefde van vrouw en kinde-
ren en betrouwend op de kracht van Chris-

tus, de Heer, heeft hij midden de moeilij-
heden van het leven de vrede bewaard. De
beproevingen heeft hij aanzien als de wils-
beschikkingen van de Heer en in geloof heeft
hij er zich naar geschikt. Thans komt voor
hem de tijd van rust en zaligheid.

Beminde echtgenote en kinderen, ik zeg
u geen vaarwel, maar tot weerziens in de
hemel bij onze geliefden die ons zijn voor-
gegaan.

Uw blijk van genegenheid weze een gebed
voor het eeuwig geluk van mijn ziel.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Namis op dinsdag 2 september om 19 u. 30.

De families GOSSEYE-BAGUET,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel