

O. L. Vrouwke, moeder van God, bid voor ons.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Remi G O S S E Y E**

echtgenoot van Mevrouw  
**Emilie VAN DE WATTIJNE,**

geboren te Nederbrakel op 3 april 1900 en  
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel-Opbrakel op 23 juli 1974,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Zalig die sterven in de Heer.

De dierbare overledene heeft zijn leven  
ruim gevuld met werken en zorgen voor de  
zijnen. Vertrouwvol mogen we dan ook de  
Heer vragen dat Hij zijn dienaar goedwillig  
tot Hem zou nemen en vergiffenis schenken  
over zijn tekortkomingen.

Wie toch moet geen beroep doen op Gods  
barmhartigheid. Maar hij, die op God zijn  
betrouwen gesteld heeft hoeft niets te vrezen,  
want hij zal niet teleurgesteld worden.

Beminde echtgenote, zo graag hadden we  
nog enkele jaren samen geweest. De Heer  
heeft me nu echter plots en onverwacht tot  
Zich geroepen. Laat ons Gods wil aanvaar-  
den en Hem danken. Heb goede moed en  
bid voor mij.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, vergeet de voorbeelden niet die  
ik U gegeven heb. Dank voor uw genegen-  
heid en zorgen. Weest nu een troost voor  
moeder en blijft mij gedenken. Helpt en  
steunt elkaar in deze moeilijke dagen.

Beste familie, vrienden en kennissen, denkt  
ook gij nog af en toe eens aan mij in een  
vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families GOSSEYE, PIEYNS,  
VAN DE WATTIJNE, DE VOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel