

Levend in geloof tot God
en in liefde voor zijn dierbaren
is de eeuwige vreugde ingegaan

MIJNHEER

Remi - Jozef - Frederik GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw

Maria - Anna D'HOLIESLAGER

geboren te Schorisse op 4 juni 1904 en kortstondig
overleden te Oudenaarde-Leupegem op 17 mei 1974;
gezalfd met het H: Sacrament der zieken

Diepe droefheid vervult ons hart; nu wij de
aanwezigheid van onze zo dierbare echtgenoot en
goede vader zullen moeten missen: Zo sterk was
hij met ons in het leven verbonden en gegroeid:

Toch danken wij U; Heer God; om hem; die in
onwankelbaar vertrouwen en trouw aan U; ons
leerde hoe schoon Gij een mensenleven vullen kunt:

In zijn leven heeft hij door hard werken een grote
handelszaak opgebouwd te samen met zijn echtge-
note en kindereen

Nooit vergeten wij zijn hartelijke en nimmer
rustende zorg; tot op het einde heeft hij gewerkt
en orde geschapen in zijn bedrijf: Opgewekt gemoed
innige bekommernis en genegenheid tot zijn familie
waren de meest opvallende hoedanigheden: Inne-
mend in zijn eenvoud; rechtschapen in zijn omgang
maakten hem vele vrienden:

Mijn dierbare echtgenote; kinderen en kleinkinde-
ren; onze samenhangigheid maakte onze thuis gezell-
ig en gelukkig: Ik dank allen voor uw liefdevolle
zorgen gedurende mijn lange en zwakke gezondheid
mij besteed:

Beste familieleden en vrienden; ik dank U voor
al uw vriendschap en uw bezorgdheid om mij:

Blijf mij allen indachtig in uw vroom gebed:

O L Vrouw van Kerselare wees mijn voorspreek-
ster bij de Heer !

Anna D'HOLIESLAGER

Raoul BLYAU - GOSSEYE ;

Geert BLYAU ;

Stefaan BLYAU ;

De families

GOSSEYE - DE SUTTER

D'HOLIESLAGER - DE CLERCQ

**Gevoeltg aan de blijken van deelneming
in hun rouw, bieden U hun innige dank.**

Drukkerij M: Gasthuys; Oudenaarde