

*Beetje bij beetje moesten wij je verlaten
Wij konden op het laatste niet meer met je praten
Die blik, die stilte deed vaak zo zeer
De vader van vroeger was je niet meer ...
Wij zagen wel je stil verdriet
Maar helpen konden we je niet ...*

†

Aandenken aan de heer

Remi, Julien Gosseye

echtgenoot van mevrouw Ivonne VAN DE MERGEL

Geboren te Nederbrakel op 13 september 1923
en godvruchtig overleden in familiekring te Brakel
op 28 augustus 2006, gesterkt door het Ziekensacrament.

De families GOSSEYE - VAN DE MERGEL
en POLLEZ - MEERSCHAUT
danken u voor uw blijken van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de
Decanale kerk Sint-Pieter te Nederbrakel op
vrijdag 29 september 2006 om 18.30 uur.

Liefste vader
hard heb je gewerkt om de donkere grachten van de
steenkolmijnen achter je te kunnen laten en te
kunnen leven met de zon en de regen.
De boerderij was je leven. De dieren, het veld, de
vooruitgang; het hard labeur dat milder werd.
Het leed van je familie en medemens liet je nooit
onverschillig.
Helpen waar je kon was je leuze.
Je genoot van kleine dingen. Op je bankje, met zicht
op 't kasteel herinneringen ophalen met voorbij-
gangers en bezoekers.
Een wandeling maken in de velden en bossen waar
rust en stilte troef is.
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
volgde je op de voet.
Toen pépéke aankwam werd hij blij onthaald.
Vader we zijn je dankbaar voor wat je ons gaf in
je leven, je raad, je wijsheid, je verdraagzaamheid,
je verlangen naar vrede.
We zullen proberen je voorbeeld te volgen.
Ons moeder zal moeten wennen om je niet meer te
verzorgen.
Maar naar jouw voorbeeld zullen we haar niet in de
steek laten.
Het afscheid valt ons zwaar ...
De leegte zal blijven, maar we zullen ze vullen met
mooie herinneringen.

Je echtgenote, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

