

†

Ter zaliger gedachtenis van de Heer

René, Leon GOSSEYE

**echtgenoot van Mevrouw
Emilie BAUWENS,**

geboren te Nederbrakel op 10 december 1899 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 18 augustus 1978, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

—
Sterven is heengaan uit het huis waarin we leven, uit het midden waar we wonen, uit de omgeving van mensen en dingen, waarmee we vergroeid zijn. Sterven is alles achterlaten, alles behalve onze goede werken, want de H. Schrift getuigt: «Zalig de doden, die in de Heer sterven, want hun werken zullen hen volgen».

De dierbare overledene heeft ons allen verlaten na een voorbeeldig leven van stoere werkzaamheid en hechte huwelijksliefde.

Hij is uit dit leven heengegaan,

maar uit de gedachten van zijn familie is hij niet verdwenen.

Vaarwel, dierbare echtgenote, die al die tijd uw lief en leed met mij deelde, en gij mijn beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, die mij genegen waart, vaartwel en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

**De families GOSSEYE, BAUWENS,
VAN WAEYENBERGE, ROSCAM,**

danken U voor uw blijken
van deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel